

# Westerschelde- mondning met Gekko

Tocht door Yves Demey

Om 10u stipt vertrekken Yves, Bruno, Manuel, Luc, Jo en ikzelf, Alex, in het pittoreske Zeeuws-Vlaamse plaatsje Hoofdplaat, deelgemeente van Sluis voor een tochtje rond het gelijknamige eiland. Hoofdplaat dus. Het eiland is een duin begroeid met helmgras, zeekraal en lamsoor. Bevolkt door allerhande zeevogels en een aanzienlijke groep zeehonden.



Een klein beetje tegen stroom vertrekken om rond de plaat te geraken en al gauw zijn we vergezeld door een paar zeehonden. De hoofdplaat ronden, stroom mee nu, wat meer beweging in het water, en werkelijk duizenden



bergeenden die onze koers kruisen. Eens voorbij Hoofdplaat en de jachthaven van Breskens kunnen we uitkijken voor een geschikte pick-nick plek. Het strand op het westelijke punt van de

mondong leent zich uitstekend. Zand, weinig volk, een tea-room en de zon die alsmaar meer van de partij is. Na de lunch een koffie en een zwemtje in zee en we kunnen er weer tegenaan. Ondertussen is de stroming gekeerd en opnieuw profiteren we van de lift. Nu wind mee wel te verstaan en bovendien geholpen door de golven, opgewekt door de talrijke schepen en ferrys in de vaargeul.

Yves merkt op dat door de lage waterstand meerdere zandplaten droog zijn komen te staan en dat we er beter doorheen varen in plaats van eromheen. We merken vlug waarom. Tientallen zeehonden, met donzige jongen, liggen te zonnen op het strand. Een



lieflijk schouwspel. Verderop ook vissende sterns, lepelaars, wulpen en joggende ganzen.

Na dik 27km komen we terug aan bij Hoofdplaat, het dorp dan. Nog wat onze rols bijschaven en dan stranden in de gitzwarte modder.

Het was een prachtige tocht. Nakaarten in café De vriendschap met een Orval is de kers op de taart. Merci Yves!

